



Praatjesmakers 2016 nr. 1

Dag allemaal

Eindelijk, het is een beetje zomer! Wat een beetje zon toch met ons kan doen.....heerlijk! Wel jammer dat de buien maar blijven komen...De èchte zomerse temperaturen missen we nog wel! De fietsjes gaan weer dagelijks uit de schuur en de zandbak is ook weer elke dag geopend. Iedereen wil weer zonder jas naar buiten om te voetballen en de laatste snotneuzen verdwijnen. Tijd voor een nieuwe Praatjesmakers met daarin aandacht voor een heleboel blij babynieuws, BSO in de zomervakantie, sport&fun zomerkampen en nog veel meer... Veel leesplezier!

Babynieuws

We steken maar gelijk van wal, want onze organisatie is opgeschrikt door een ware babyboom! Waar Sanne en Iris net weer zijn gestart... welkom



terug!... Hebben we in volgorde van uitgerekende datum Lena, Debora, Anneloes, Manon (Het Koninkrijk), Joyce en Elaine nu zwanger! Van harte gefeliciteerd!

Smeren, smeren, smeren

Nee, geen boterhammen deze keer.... Door het wisselvallige weer, zijn ouders minder geneigd om hun kinderen dagelijks goed in te smeren tegen zonverbranding. Met een zonnebrandcrème met minimaal factor 30 zijn kinderen beter beschermd tegen de scherpe zon wanneer we buiten gaan spelen.

Een zonnehoedje is een welkome aanvulling en mocht je kind graag een zonnebril dragen, kies er dan één met goede oogbescherming!

In de centrale hal van Het Koninkrijk en Villa Vorstelijk hebben we een "insmeerpunt". Voor alle ouders die het thuis vergeten zijn...hier kun je je kind nog even goed insmeren!

Zomerfeest afgelast....

Wat hadden we het graag anders gezien... Dit jaar moesten we ons zomerfeest afgelasten. De weersomstandigheden waren al weken wisselvallig en we hielden alle sites en apps die weersvoorspellingen doen al scherp in de gaten... Omdat er zoveel meer kinderen en ouders komen op ons zomerfeest, dan op

een gewone doordeweekse dag, is het voor ons niet mogelijk om het zomerfeest naar binnen te verplaatsen. Niet vergunningstechnisch en niet verzekeringstechnisch...

Voor iedereen die zich er enorm op verheugd had en de feestkleding al klaar had hangen... Volgend jaar plannen we weer een zomerfeest met hetzelfde thema. We hopen dan weer geweldig zomers weer te treffen, zoals dat hoort op een zomerfeest!

Zomervakantiekampen

SPORT&FUN

Na het succes van vorig jaar organiseert Koningskinderen ook deze zomer weer twee zomervakantiekampen. In de eerste (25, 26 en 28 juli) en laatste week (29, 30 augustus en 1 september) van de grote schoolvakantie zullen we ons kamp opslaan op Sportpark De Bilderberg (eerste week) en Scouting OPV Schoonoord aan de Sandersweg (laatste week). Op maandag tot en met donderdag draaien we beide weken een uitgebreid programma waarbij het plezier in bewegen, ontdekken



en spelen voorop staat. We bieden de kinderen een afwisselend programma met diverse sporten en spellen op de accommodatie zelf en in de bosrijke omgeving. Denk hierbij aan leuke activiteiten als gps tochten, huttenbouwen, survival, etc. Met mooi weer zullen ook wateractiviteiten een grote rol spelen. Op de woensdagen in deze weken organiseren we bovenstaande activiteiten vanuit Villa Vorstelijk. BSOkinderen met een 52weken of vakantiecontract kunnen op hun vaste contractdagen komen, daarnaast kunnen ze extra dagen aanvragen of ruildagen inzetten. Kinderen met een 40wekencontract zijn ook van harte welkom, het zomervakantiekamp kan per dag worden ingekocht. Ook kinderen zonder vast opvangcontract zijn welkom om bij ons vakantie te vieren, de opvang kan met een opvangkaart worden afgenomen!

BSO in de zomervakantie

In de zomerweken is het altijd wat rustiger op de BSO, veel kinderen gaan dagjes weg of op vakantie. Bij Paleis Eigenwijs hebben we de groepen per school gesplitst, maar willen we in de zomervakantie wel graag samengaan. In week 2, 3, 4 en 5 van de zomervakantie (dus alle weken behalve de zomerkampweken) zitten alle kinderen van Paleis Eigenwijs, dus ook de Mariënbornkinderen op de Marijlocatie op maandag, dinsdag en donderdag. Dat is gezellig en wel zo makkelijk! De woensdag en vrijdagopvang is in deze weken voor alle locaties op Villa Vorstelijk.

Paspoort voor Jeugdland

Het Jeugdland Vakantie Paspoort is een boekje in paspoortvorm en wordt gratis verstrekt aan alle Arnhemse en Renkumse basisschoolkinderen (groepen 1 t/m 8). Dit gebeurt via de scholen en altijd ongeveer een week voorafgaande aan de zomervakantie. In dit boekje staan alle activiteiten

vermeld waaraan de kinderen mee kunnen doen. Aan de hand van het paspoort kunnen kinderen hun vakantie op zinvolle wijze invullen. Het paspoort is in de zomervakantie ook als busabonnement te gebruiken. De activiteiten die in het paspoort vermeld staan, zijn verdeeld in verschillende categorieën: rondleidingen, films & voorstellingen, musea, overige activiteiten, creatief, sport, bouwdorpen en wijken. Let op! Als je meedoet aan de activiteiten van Jeugdland kun je gefotografeerd worden. De mogelijkheid bestaat dat deze foto's gebruikt worden voor publicaties. Ook bij de BSO maken we gebruik van de activiteiten die Jeugdland ons biedt.

Oudercommissieleden gezocht Paleis Eigenwijs

Voor onze BSO locatie Paleis Eigenwijs zoeken wij nog enthousiaste ouders die in onze oudercommissie willen. Ouders die mee willen praten over de dagelijkse gang van zaken, mee willen denken over vernieuwingen, hun licht willen laten schijnen op beleidszaken en onze manier van werken... Laat het ons weten! Wij hebben het volgende mailadres: oc.paleiseigenwijs@gmail.com

Buitenspeelplezier

We zijn druk in de weer om de binnentuin van Het Koninkrijk op de schop te nemen. Nieuwe bestrating en een leuk speelhuisje voor de babygroepen. De binnentuin wordt een verlengde van de Maneschijngroep zodat de dreumesen ook heel gemakkelijk buiten kunnen spelen op momenten dat de groepsleiding druk is met het "flessen" van de allerjongsten of het afruimen van de tafel. Op Villa Vorstelijk kwam afgelopen week vers zandbakzand aan. Liefhebbers van zandkastelen en zandtaartjes kwamen deze week de zandbak niet meer uit...

Met een telefoon aan je oor of voor je neus...

Ons mobieltje heeft een belangrijke rol in de westerse samenleving waarin we leven. Deze week meldde een krantenbericht dat inmiddels meer dan 10 miljoen Nederlanders een smartphone gebruiken. Het is natuurlijk een prachtig middel om heel gemakkelijk altijd met iedereen in contact te zijn... Al is dat maar hoe je het bekijkt....



Mensen op terrassen en in restaurants checken massaal hun telefoon in plaats van het contact met hun tafelgenoten in stand te houden, kinderen worden tegen verveling aan een spelletje of filmpje gezet op de telefoon van mama en op feestjes en borrels bekijken we elkaars foto's en filmpjes, inderdaad op de smartphone...

Onze kinderen zien het ons doen, vinden het gewoon en doen het zelf straks ook... Dat is best een naar toekomstbeeld. Dat we niet meer bellen, maar appen. Dat we niet meer vragen "hoe gaat het met je?", maar Facebook checken, of Instagram...of iets dergelijks. Dat je iemands gezicht niet ziet wanneer je iets verteld wordt, dat je de toon van iemands stem niet hoort...Wat gaan we allemaal missen...?

Gelukkig worden we wel weer wat actiever, inmiddels weten we dat ons zittend bestaan gaat leiden tot een heleboel welvaartsziekten... Daarom nu allemaal fijne

apps om in beweging te blijven, je stappen te tellen, je sportieve prestaties te "fine tunen" en niet te vergeten ongelofelijk gezond te eten.... Komt daar de nieuwe uitvinding van Pokémon Go bij, nog niet officieel in Nederland verkrijgbaar, maar iedereen heeft het! Onze Pokémonrage van 10 jaar geleden is nu Real Life, want iedereen wil de Pokémon helden vangen en gaat de straat op met een mobiel voor zijn neus.... Mensen kijken niet waar ze lopen of rijden in Real Life en bereiken zo massaal de markt in Alphen, een plein in Haarlem of het Vondelpark.... Waar het dankzij deze rage ineens stervensdruk wordt, maar niemand elkaar spreekt over iets zinvols... "Haha, grappig spel hè? Heb je hem al gevangen?" Dat was het... De eerste verslaafde werknemer is al ontslagen en de NS probeert de spelers al weg te houden bij het spoor. Het is wachten op de ongelukken die zo'n spel kunnen veroorzaken.

Nu zijn er tegenwoordig heel veel mensen die altijd bereikbaar moeten zijn. Dat is natuurlijk hartstikke vervelend, in ons hart wil niemand dat. Deze winter was ik een paar dagen in het buitenland toen mijn telefoon het begaf. Ik kon me er niet zo heel druk om maken, maar mijn tienkoppige reisgezelschap heeft een dag lang oplossingen aangedragen, totdat ze doorkregen dat ik het juist erg prettig vond. Lekker rustgevend, zeker in combinatie met de prachtige omgeving en het mooie weer. Dus hierbij een tip. Mocht je ècht uitgerust en opgeladen thuis willen komen van je vakantie, laat dan je smartphone thuis! Als ik dan toch een nadeel moet noemen is het jammer dat ik zelf geen foto's kon maken, wel stond ik nu zelf iets vaker op een foto...;-)

Waar wil ik nu eigenlijk naar toe...? Er zijn nog steeds ouders die nog niet helemaal klaar zijn met hun werk, het regelen van avondeten, of de logistieke agenda van hun gezin, wanneer ze bij ons binnenwandelen... Jawel, met de telefoon aan hun oor... Zal het beeld even schetsen: Vrolijk knikje naar de groepsleiding, even door de knieën, kus op het hoofd van kind, fluisterend langs de mobiel "pak je jas maar..", duim omhoog naar de juf, vragende blik erbij en de mondbeweging "goed?" of "alles okay?".... en weg zijn ze...in het meest positieve geval dan.

Soms probeert de groepsleiding nog wat leuks te vertellen over hun kind...wat in twee zinnen niet helemaal uit de verf komt....en soms laat een kind zelf even merken dat het na een lange dag ècht even de aandacht van zijn vader of moeder wil... En wel NU! Het werkt niet mee, gaat gillen of barst in tranen uit. Misschien zijn dit wel precies de momenten dat we ons moeten realiseren dat jonge kinderen alleen voor ècht contact gaan. Een warme knuffel, een welgemeende kus, elkaar even vasthouden, aanraken, blij zijn elkaar te zien, te horen, te ruiken, te voelen... Contact in de breedste zin, daar kunnen wij grote mensen echt een voorbeeld aan nemen.

Wij wensen iedereen een heerlijke zomervakantie, fijne dagjes weg, veel familytime, geweldig zomerweer en veel zonneschijn!

